

# Vinköls Skytteförening

## Vinköls Skytteförening

I början av 1900-talet bildades många skytteföreningar runt om i Sverige. Så ock i Vinköl, närmare bestämt år 1907. Medlemsantalet uppgick då till 76. Redan 1908 byggdes den stiligaste skyttepaviljongen i anslutning till den tidigare anlagda skjutbanan på Karlsberg. Större renoveringar av anläggningen har utförts 1956 och i slutet av 1970-talet. Intresset för skytte har genom åren varierat och därmed också medlemsantalet. Under 1980-talet arrangerades s.k. Super-Startävlingar i Syltängarna. Deltagarna "utsattes" för ett antal praktiska prov. Många hårda kamper utkämpades men naturligtvis under stort gemyt. Dessa tävlingar blev mycket populära och gav ett gott tillskott i kassan. Årligen arrangerar föreningen numera den mycket trevliga och populära "skyttefesten" på försommaren, då helstekt gris traditionsenligt serveras. Festen föregås av en skyttetävling tidigare på dagen, där alla kan delta. Fina priser brukar delas ut. Kvällen avslutas med dans till Ullbergs band.

*Övre bilden. Fr.v. Konrad Wallgren, Ivar Karlsson Krösebaden, Sven Ullberg, Olof Letta. Gevären är Mauser modell 1896, gevärsmodellen används fortfarande i tävlingssammanhang. Fotot är förmodligen taget på 1930-talet.*

*Bilden till höger. I Håkesgårdens kök, delar av skytteföreningen någon gång på 1950-talet. Övre raden från vänster, Gösta Karlsson, Krister Karlsson, Rolf Jansson, Evert Byhage, Arne Brodén, Bosse Karlsson.*

*Nedre raden från vänster, Ingemar Karlsson, Karl Johansson, Tore Karlsson, Börje Karlsson, Bengt Brodén, Uno Byhage.*



Dokument hämtat från boken "Vinköl förr och nu".





Vinköls skytteförening. Foto år 1909. Sittande fr. v.: J. Kvist, St. Skattegården, K. Andersson, Ånkegården, D. Apell, Solberga, S. Karlsson, Prästgården (Jutag.), K. Jansson, Brona (Kavlatorp), K. Kvist, St. Skattegården, I. Kvist, St. Skattegården. Stående fr. v.: K. Andersson, Lyckeberg, G. Bladh, Lyckeberg, G. Karlsson, Lyckeberg, N. Bladh, Lyckeberg, F. Tranberg, Apelskog, K. Andersson, Enebacken, I. Svensson, Gröntorp, J. Karlsson, Syltan, H. Svensson, Per-Olofsgården, E. Winkvist, Henriksberg.

Dokument hämtat från boken "Vinköl förr och nu".



Skyttepaviljongen, Vinköls Skytteförening. Dokument hämtat från boken "Vinköl förr och nu".





Vinköls Skytteförenings 25-årsjubileum år 1932. Dokument hämtat från boken "Vinköl förr och nu".

### *Vinköls skytteförening*

Vår tids frivilliga skytteväsende har direkt framgått ur den s. k. Skarpskytterörelsen, vilken härstammar från 1860. Från sekelskiftet och fram till första världskriget bildades ett stort antal skytteföreningar på landsbygden.

Vinköls skytteförening började sin verksamhet år 1907. Som initiativtagare nämnes lantbrukarna Carl Jansson, Brona, och Samuel Karlsson, Prästgården (numera Jutagården). Skjutbanan anlades vid Karlsberg å skogsmark som då tillhörde Jutagården. En av dem som var med från början har berättat att medlemmarna själva utförde en stor del av arbetet med banans iordningställande.

Föreningens första styrelse hade följande sammansättning: ordf. lantbrukare Carl Jansson, Brona, vice ordf. handlande Nils Junggren, sekr. poststationsföreståndare F. W. Fredén, vice sekr. lantbrukare Erik Mollstedt, Västorp, kassör lantbrukare Samuel Karlsson, Prästgården, samt instruktör korpral Malcolm Ljungström, Hagelsten. Bland de som var med från början och som något år senare som styrelseledamöter, kom att stå i spetsen för Skytteföreningen under många år, kan nämnas John Andersson, Backen, som ordf., och Ivar Jansson, Österäng, som sekr., den senare aktiv skytt än i dag. På den tiden lade man stor vikt vid att få en verkligt kunnig instruktör. De indelta korpralerna med sin rutin var därför eftersökta till denna befattning. När Ljungström efter ett par år avgick som instruktör valdes i hans ställe korpral Karl Hellqvist, Jutagården, "med skyldighet att infinna sig vid varje skjutning under året. Skulle han personligen vara förhindrad närvara vid någon skjutning, han likväl är skyldig att översända fullt kompetent person i sitt ställe", heter det.



i skjutningen. 1937 fyllde Skytteföreningen 30 år och med anledning härav inbjöds Öttums skytteförening till jubileumstävling den 15 aug. Med fördel av "hemmaplan" segrade Vinköl med bred marginal. Den 24 november 1957 är ju i färskt minne; då firade Skytteföreningen sitt 50-årsjubileum i Bygdegården. Inbjudna var Vinköls Lottaavdelning, Hemvärnet samt f. d. och nuvarande skyttar med damer. Skaraborgs Skytteförbunds mångåriga sekr. löjtnant Sven Johansson, Skövde, och hans efterträdare som sekr. fanjunkare Per Gert, var även inbjudna och deltog i festligheten. Naturligtvis bjöds på kaffe med dopp och tårter, som serverades av flinka fruar och flickor. Fanjunkare Gert visade filmer och fru Margit Green-Larsson, Skara, svarade för sång och musik.

Som avslutning följer en förteckning över Skytteföreningens nuvarande styrelse (1959): ordf. Oskar Johansson, Gräsöna, vice ordf. Sven Ullberg, Östorp, sekr., Göran Andersson, Håkesgården, vice sekr. Anders Pettersson, Tån, kassör Ivar Karlsson, Krösebacken, samt Gunnar Andersson, Västorp, och Rolf Jansson, Björnön, den senare även instruktör. Revisorer: Bertil Nilsson, Jutagården, och Karl Johansson, Gräsöna.

(K. J.)

Dokument hämtat från boken "Vinköl förr och nu".